

# Boendeort avgör när man flyttar

Män flyttar hemifrån tidigare i dag än för 30 år sedan. För kvinnor är det tvärtom. De flyttar hemifrån senare. Könskillnaderna har alltså minskat. Däremot har de regionala olikheterna ökat under 1990-talet. I Stockholm flyttar både kvinnor och män hemifrån allt senare än i glesbygd.

**KVINNOR FLYTTAR I ALLMÄNHET** hemifrån tidigare än män. För de årskullar som föddes i slutet av 1970- och början av 1980-talen var medianåldern vid första flytten hemifrån 20,7 år för kvinnor och 21,7 år för män.

Under de senaste 30 åren har åldern vid den första flytten hemifrån minskat för män medan den har ökat för kvinnor. Detta medför att skillnaden mellan könen har minskat. Kvinnorna är dock fortfarande yngre än männen när de lämnar föräldrahemmet.

**SKILLNADEN MELLAN STORSTAD OCH GLESBYGD** är stor. Medianåldern vid första flytten hemifrån för de som föddes 1980 var cirka 1,5 år högre i Stockholm än i glesbygd och andra mindre kommuner. För 1974 års

födelsekull var skillnaden endast ett år. De regionala skillnaderna har alltså ökat under 1990-talet.

För de yngre ålderskullarna är skillnaderna i ålder vid flytt hemifrån större mellan olika regioner än mellan kvinnor och män. I storstäderna har bostadsmarknaden hårdnat under 1990-talet vilket kan ha bidragit till att fler ungdomar stannar kvar i föräldrahemmet. Att allt fler läser vidare på högskolor och universitet kan också ha lett till att unga bor kvar hemma längre i storstäder och på universitetsorter.

I Stockholm och Malmö har medianåldern vid första flytten hemifrån ökat för män medan trenden för hela riket är en något tidigare flytt från föräldrahemmet. I storstäder och universitetsorter visar ut-

vecklingen för män en svagare nedgång i åldern vid första flytten hemifrån – eller till och med en uppgång - och för kvinnor en starkare uppgång i åldern än i riket som helhet.

**ATT KVINNOR FLYTTAR** hemifrån tidigt är vanligare i glesbygd och mindre kommuner än i andra delar av landet. År 1990 hade nästan en av fem kvinnor i glesbygd och mindre kommuner flyttat hemifrån när de var 18 år. I Stockholm gällde detta endast knappt en av tio.

Under senare år har det dock blivit mindre vanligt att flytta hemifrån tidigt och skillnaderna mellan olika delar av landet har minskat. Under de första åren på 1990-talet minskade andelen kvinnor i glesbygd och mindre kommuner som hade flyttat

## Minskad skillnad mellan könen

### Medianålder vid första flytten hemifrån

Kvinnor födda 1955–1983, män födda 1955–1982



För de som föddes i slutet av 1950-talet var medianåldern vid första flytten hemifrån ungefär två år lägre för kvinnor än för män. Denna skillnad har minskat till ungefär ett år för de kvinnor och män som föddes i slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet.

## Ökad skillnad mellan regioner

### Medianålder vid första flytten hemifrån i olika delar av landet

Kvinnor födda 1970–1984, män födda 1970–1983



Medianåldern vid första flytten hemifrån för de som föddes 1980 var för både kvinnor och män cirka 1,5 år högre i Stockholm än i glesbygd och andra mindre kommuner. Medianåldern kan beräknas för de födelsekullar där minst hälften hade flyttat hemifrån i slutet av 2004. Detta medför att det inte finns uppgifter för alla födelseår för några regioner i diagrammen.

# hemifrån

hemifrån vid 18 års ålder till cirka 9 procent. Även bland kvinnor i andra delar av landet är det allt fler som bor kvar hemma efter 18-årsåldern. I storstäder och universitetsorter är det endast omkring 4 procent som har flyttat hemifrån då de är 18 år.

**BLAND MÄN ÄR ANDELEN** som har flyttat hemifrån när de är 18 år liten och de regionala skillnaderna är små. Men även bland männen minskade de regionala skillnaderna i början av 1990-talet. År 2004 hade mellan 2 och 3 procent lämnat föräldrahemmet vid 18 års ålder.

I de yngre åldersgrupperna har alltså andelen som bor kvar hemma ökat i hela landet för både kvinnor och män. I yngre åldrar har också de regionala skillnaderna minskat. Däremot har de regionala skillnaderna ökat kraftigt i högre åldrar.



Foto: Marie Almers Atterhall, SCB

*Kvinnor flyttar hemifrån allt senare. Detta gäller framför allt kvinnor i storstäder och universitetsorter. Kvinnorna är dock fortfarande yngre än männen när de lämnar föräldrahemmet*

## FAKTA

Resultaten i denna artikel bygger på registerdata. Då många inte anmäler flyttningar till folkbokföringen överskattas medianåldern vid första flytten hemifrån. I jämförelse med olika urvalsundersökningar har den faktiska medianåldern vid första flytten hemifrån visat sig vara ungefär ett år lägre än vad registerdata visar.

- De olika regionerna hänvisar till där individen bodde vid 15 års ålder.
- De tre storstäderna inkluderar även förortskommunerna.
- Universitetsorter avser de fyra största universitetskommunerna: Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.
- Glesbygdskommuner och andra mindre kommuner bygger på den kommungruppsindelning som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram. Gruppen innehåller glesbygdskommuner och övriga kommuner upp till 25 000 invånare.

**VID 25 ÅRS ÅLDER** har de flesta flyttat hemifrån. Ungefär 10 procent av kvinnorna och 16 procent av männen bor dock fortfarande kvar i föräldrahemmet. I större delen av landet har andelen 25-åriga kvinnor som bor kvar hemma varit ungefär oförändrad under 1990-talet och början av 2000-talet. Andelen kvarboende ligger omkring 5 procent i glesbygd och mindre kommuner samt i gruppen övriga riket. I universitetsorterna har det heller inte skett några stora förändringar men i dessa regioner är det dock något fler som bor kvar i föräldrahemmet. I de tre storstäderna, och i synnerhet i Stockholm, har däremot andelen kvarboende kvinnor ökat relativt starkt sedan slutet av 1990-talet. År 2004 bodde nästan var sjätte 25-årig stockholmskvinna kvar i föräldrahemmet.

Det är fler män än kvinnor som inte har flyttat hemifrån när de är 25 år. Utvecklingen går dock totalt sett mot en lägre andel kvarboende män. I glesbygden har andelen hemmaboende män i övre 20-årsåldern länge varit hög men på senare år

har andelen minskat. I början av 1990-talet bodde drygt 20 procent av de 25-åriga männen i glesbygd fortfarande kvar hemma. Det var ungefär samma andel som i Stockholm och Göteborg. År 2004 hade andelen kvarboende män i glesbygd minskat till under 15 procent, vilket är nästan samma nivå som i riket som helhet. Däremot är det allt fler män i Stockholm, Göteborg och Malmö som bor kvar i föräldrahemmet. I Stockholm hade nästan var fjärde man i 25-årsåldern ännu inte flyttat hemifrån år 2004. ●



## Författare

**Karin Lundström**  
arbetar med demografisk analys vid SCB  
tfn: 08-506 941 87  
e-post: karin.lundstrom@scb.se