

Populäraste namnen de senaste 100 åren

Populära namn från förra sekelskiftet är på uppgång igen. Däremot undviker dagens föräldrar att ge sina barn namn som var vanliga när de själva var små. Även far- och morföräldrarnas namn, däribland dubbelnamn som Maj-Britt och Jan-Erik, är helt ute.

På bondesamhällets tid fick den äldste sonen ofta sin farfars namn och den äldsta dottern fick ofta farmors namn. Släktnamn används gärna av dagens föräldrar också, men de väljs inte så ofta som tilltalsnamn. Man väljer också släktnamnet mera fritt än förr och det blir ofta ett namn som ligger tre eller fyra generationer tillbaka från barnet.

Många av de tilltalsnamn som var populära för flickor runt förra sekelskiftet – Astrid, Edit, Elsa, Ester, Greta, Märta, Rut, Signe och Svea – är nu på uppåtstående. Samtliga finns på topp 100-listan bland de

nyfödda flickor som namngavs 2009. Motsvarande gäller för pojknamn som Axel, Harry, Hugo, Ivar och Valter, men trenden är inte lika tydlig som för flickorna.

NAMNEN FRÅN 1930 fram till och med 1960-talet är idag helt ute. Namn som Barbro, Eva, Kerstin, Lena och Ulla är det inte många flickor som får numera men namnen kommer nog tillbaka om 20 eller 30 år, kanske tidigare. Detsamma gäller pojknamn som Bengt, Jan, Kjell, Leif och Sven. Ute är också 1940- och 1950-talens vanliga dubbelnamn. Ann-Christin, Britt-Marie, Maj-Britt, Jan-Erik, Lars-Göran och Per-Olof heter inte de som är unga nu. Föräldrar namnger helt enkelt inte längre sina barn efter sin egen föräldrageneration.

Föräldrar undviker också namn som var vanliga när de själva var små. Därför är de

namn som varit populära under en viss period bara i undantagsfall gångbara 30 år senare. Flicknamnen Camilla, Jenny, Linda, Malin och Theresse som var flitigt använda på 1970- och 1980-talen hör inte alls hemma på 2009 års topp 100-lista, och det gör inte heller pojknamnen Fredrik, Johan, Magnus, Mikael och Niklas.

Hur har toppnamnen skiftat över decennierna? Diagrammen här intill visar förstaplats-

Anna och Lars är de vanligaste tilltalsnamnen just nu.



namnen för varje decennium. Eftersom diagrammen omfattar nu levande och folkbokförda personer får man ingen bra fingervisning om hur populära namnen var i början av 1900-talet. De flesta som föddes då har avlidit och ingår inte.

Flicknamnen ANNA, EVA OCH MARIA har haft rejäla toppar, dock inte samtidigt. Anna kommer

Namns popularitet går i cykler

Tilltalsnamn och antal bärare efter födelsedecennium, folkbokförda 31 december 2009, topp 3

1920-talet	Anna	10 400	Ingrid	10 100	Karin	9 400
1930-talet	Kerstin	12 900	Ingrid	11 900	Ulla	11 000
1940-talet	Eva	21 700	Kerstin	20 600	Inger	17 600
1950-talet	Eva	34 000	Lena	21 000	Kristina	14 800
1960-talet	Maria	23 700	Eva	21 000	Susanne	19 700
1970-talet	Anna	31 200	Maria	24 400	Linda	19 600
1980-talet	Anna	21 500	Sara	15 800	Maria	15 000
1990-talet	Emma	16 500	Sara	13 000	Elin	12 400
2000-talet	Emma	10 600	Julia	9 400	Maja	8 800

Få barn får föräldragenerationens namn

Tilltalsnamn och antal bärare efter födelsedecennium, folkbokförda 31 december 2009, topp 3

1920-talet	Karl	12 500	Sven	8 100	Nils	6 900
1930-talet	Karl	14 400	Sven	13 600	Lars	12 600
1940-talet	Lars	26 900	Jan	20 300	Bengt	17 700
1950-talet	Lars	24 300	Jan	18 400	Anders	17 700
1960-talet	Mikael	30 900	Anders	25 400	Peter	25 200
1970-talet	Johan	21 500	Fredrik	21 000	Mikael	19 400
1980-talet	Johan	22 000	Daniel	19 100	Andreas	17 300
1990-talet	Marcus	14 200	Erik	13 500	Simon	13 300
2000-talet	Oskar	10 800	William	10 700	Lucas	10 300

Många kommer att heta Emma närmaste årtiondena

Tilltalsnamn för kvinnor efter födelseår



När ett barn föds måste föräldrarna inom 3 månader göra anmälan om förnamn till Skatteverket. Uppgift om vilket av förnamnen som är tilltalsnamn saknas i en del fall. Inom namnstatistiken betraktas då det första förnamnet som tilltalsnamn, eftersom det visat sig gälla för de allra flesta i befolkningen.

Rekord för Mikael på 1960-talet – nu helt ute

Tilltalsnamn för män efter födelseår



att behålla sin totala ledning ännu ett tag, men det beror delvis på ett klart överskott gentemot Eva bland de äldre kvinnorna. Därför kommer skillnaden mellan de båda namnen att minska och vara mycket liten om 20–30 år, förutsatt att inget av namnen får en uppgång under de närmaste 20 åren.

Maria är det klart populäraste förnamnet bland kvinnorna men bara det tredje vanligaste tilltalsnamnet. Namnet tog under 2009 över tredjeplatsen från Karin. Det beror på att Karin är betydligt vanligare bland äldre kvinnor och därför minskar succesivt i antal. Karin kommer ändå att behålla sin fjärdeplats länge eftersom namnet var ganska vanligt under närmare 50 år, från 1920-talet till 1970-talet.

NAMNEN KERSTIN OCH EMMA har en annan utveckling. Kerstin hade sin storhetstid under 1930-, 1940- och 1950-talen för att sedan hastigt minska och nästan försvinna. Namnet har fortfa-

rande inte blivit populärt igen. Emma var ett vanligt namn vid förra sekelskiftet, men nu är det mycket ovanligt bland medelålders och lite äldre kvinnor. Namnet håller en tiondeplats totalt bland kvinnorna, men klättrar på listan. Det beror på att namnet är populärt bland de som namnger sina barn nu samtidigt som få personer med detta namn kommer att avlida framöver.

NAMNTOPPEN HAR BLIVIT BREDARE med åren. Idag saknas de riktiga topparna. Det beror delvis på att antalet födda varit lägre under de senaste decennierna än under 1940-, 1950- och 1960-talen, men framför allt på att föräldrarnas inställning till både namn och stavningar har förändrats. Man försöker undvika toppnamnen och istället hitta lite mindre vanliga namn och gärna med en originell stavning. När Eva var som mest populärt 1952 var det 3 800 flickor som fick det tilltalsnamnet, men när Emma hade sin

topp 1986 var det bara hälften så många flickor som fick det tilltalsnamnet. Procentuellt sett så kapade toppnamnet åt sig cirka sju procent av flickorna 1952, men 34 år senare fick bara tre procent av flickorna toppnamnet.

ÄVEN POJKARNAS NAMNTOPP har blivit bredare. Det vanligaste tilltalsnamnet under 1990-talet var Marcus med drygt 14 000 födda. Jämför vi med 1960-talet fick nära 31 000 nyfödda det då populära namnet Mikael. Toppnamnet under 2000-talet, Oskar, visar samma utveckling som Marcus.

Lars har haft en långvarig storhetsperiod. Efter toppåret 1946 dalade populariteten men i ganska långsam takt. Namnen Anders och Johan har haft en liknande utveckling men något senare i tiden. Storhetsperioden för Anders inföll på 1960-talet men kom helt att överskuggas av Mikael som hade en sensationellt snabb ökning under 1950-talet och nådde toppen

Lästips

Utförligare topplistor finns på www.scb.se

1963, då drygt 4 200 pojkar fick detta tilltalsnamn. Om något av pojknamnen ska kallas tidlöst är det Karl. Namnet har varit vanligt bland de nyfödda under hela 1900-talet och är det fortfarande. ●

Författare



Inge Göransson arbetar med befolkningsstatistik på SCB
tfn: 019-17 61 75
e-post: inge.goransson@scb.se